

Nieuwsbrief - Scouting Alphen

Jaargang 5, editie 4

De Bevers zoeken jou!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe leiding. Ken je iemand of lijkt het je zelf leuk om (1x in de 2 weken) op zaterdagochtend tussen 9.30 en 12.30 uur leiding te geven aan onze leuke groep Bevers (5-7 jarigen) en hen een geweldige ochtend te bezorgen? Stuur ons dan een berichtje voor meer informatie (bevers.bk@gmail.com).



Groepsbegeleider landwerk

Als groepsbegeleider landwerk vertegenwoordig je de landtak van onze vereniging in het bestuur. Je helpt onze stafleden zich verder te ontwikkelen als persoon en als team en zorgt voor een goede sfeer en samenhang in de groep en tussen de speltakken. Dit doe je samen met je medebestuurleden. Mail voor meer informatie bestuur@scoutingalphen.nl

Welpen Bonte Kraaien

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij niet stilgezeten. We hebben drie weekendkampen gedraaid. Die van februari stond in het teken van het insigne journalist en we zijn op bezoek geweest bij VolkorenRadio en op het tweede weekendkamp in april hebben we flink gewerkt aan het insigne koken. Ons derde weekendkamp in mei was op ons wachtschip met een Piraten Escape Ruim, gelukkig is het onze Welpen gelukt om binnen 1 uur de geheime spreuk te vinden in een schatkist en kon het schip weer varen. Met de opkomsten hebben we o.a. swingend stoelendansbingo, het ladderspel, olifantentikkertje en olifantenhappen gespeeld. We hebben van melkkannen een plantenbak en verschillende Zegerplas-waardige bootjes gemaakt. En wij hebben de CardBoardBoat-Race geoefend, zie meer info in deze nieuwsbrief. En uiteraard hebben we als groep met Jantje Beton meegelopen. De leiding heeft als testteam al diverse nieuwe kampgerechtjes uitgeprobeerd in de Dutch Oven voor het zomerkamp. Over het zomerkamp



gesproken... Alle Welpen hebben een envelop met zegel ontvangen, hierin zat een toelatingsbrief van schoolhoofd Minerva Anderling van Zweinstein om 20 juli om 13:00 uur in de Zweinstein Express te stappen. Deze vertrekt vanaf perron 9 ¾. Minerva Anderling heeft onze hulp nodig, de veiligheid van de magische samenleving schijnt in gevaar te zijn. Ons thema van zomerkamp: Harry Potter en de zandloper van onthulling

Grote schoonmaak

Dinsdagavond 15 oktober organiseren we weer de grote Schoonmaak. Van 19:00 tot 21:00 uur willen we ons clubgebouw 't Kraaiennest grondig gaan schoonmaken. We kunnen alle hulp goed gebruiken bij het schoonmaken van de toiletten, douches, keuken en nog veel meer.

Opgeven kan via verhuur@scoutingalphen.nl



Bevers Bonte Kraaien



In Hotsjietonia stonden de laatste opkomsten in het teken van 'de vier elementen van de natuur'. We gingen oa met een schepnetje op zoek naar waterbeestjes, blusten vlammetjes met een waterpistool, deden een GPS-tocht en roosterden marshmallows.

Ook hadden we zaterdag 22 juni de Beverdoedag, deze keer in Leiden. Onze Bevers hebben geholpen met het repareren van de robot van Stanley Stekker. Wat een actief feestje was dat! Moe en voldaan gingen we weer huiswaarts. Als afsluiting van ons scoutingjaar hadden we het beverlogeerweekend in Bodegraven, waar het clubhuis omgetoverd was tot het 'Dierenhotel De Brokkenbak' van Rebel. We ontvingen een brief van Rebel met de vraag of we haar wilden helpen met het terugvinden van haar knuffel. Of dat gelukt is....

Sterre Stroom, Fleur Kleur, Babs Bos, Steffi Stekker en Femke



Zeeverkeners Hollandsche Nachtegalen

De zeeverkeners zijn met het Hemelvaartsweekend weer richting de Kagerplassen gevaren om de strijd aan te gaan met andere groepen uit de regio. Het was weer een weekend om niet te vergeten, ook het weer zat dit jaar mee. Genoeg wind en een lekker zonnetje. Onze kids hebben in het algemeen klassement de 3e plek behaald. We zijn helemaal trots.

22 Juni hebben we onze club mogen promoten tijdens de Verenigingenmarkt bij de Baronie. Wij lagen daar met de Zuid-Holland, Kagenaar en 4 vletten om te laten zien wat de zeeverkeners allemaal kunnen bieden. Mensen konden een kijkje nemen op ons wachtschip of mee zeilen met de vletten.

Vrijdag 19 Juli gooien wij de trossen weer los om te vertrekken op ons Zomerkamp. Alle voorbereidingen zijn gedaan en het belooft weer een mooi kamp te worden. De bestemming in voor nu nog geheim 😊



Scouts Bonte Kraaien

Dit scoutingseizoen zit er alweer bijna op... Naast de duinenmars van wel 80 km! (nee hoor, het was maar 15 km, maar sommige Scouts vonden het lijken op 80 km "omdat we nog zo ver moeten") zijn we ook bezig geweest met onze das mooier maken. Hiervoor hebben we allemaal een turkse knoop met vijf slagen en vier bochten gemaakt (simpeler gezegd: dit is een iets grotere dasring dan normaal). Deze waren in de mooiste kleuren, van groen met blauw, tot roze met geel. Een van de Scouts had zelfs drie kleuren gebruikt!



We zijn zelfs verder gegaan met knopen, we hebben twee driepoten gemaakt met balken van 6 meter! Hier werd een dwarsbalk tussen gelegd waar een katrol aan hing, en zo kon je in een harnas hangen en een bal in emmers proberen te gooien.

Nog even snel bowlen, oefenen met routetechnieken, GPS coördinaten, plaatpizza's maken en de tent opzetten met een handicap en we zijn klaar voor het zomerkamp!! Door middel van een leuk filmpje hebben de Scouts het thema ontdekt: zappen door de televisieprogramma's! Zo kwamen Roodkapje, Nemo, een Kerstfilm, een Western en CSI al voorbij (scan de QR code voor het filmpje, of ga naar de Youtube pagina van Scouts Bonte Kraaien!). Wij hebben al super veel zin in het zomerkamp, en jullie horen de verhalen wel in het nieuwe seizoen!



Welpen Stokstaartjes

Vrijdag 30 maart was het weer zo ver. Een nachtje slapen in ons clubhuis. Om half 8 stonden de Stokstaartjes klaar met hun tas, luchtbed en slaapzak. Nadat alle bedden neergelegd waren was het tijd om het thema te vertellen "een reis om de wereld in 24 uur". We begonnen in Europa want daar wonen wij natuurlijk. Nadat we 40 puzzelstukken in en om het clubhuis hadden gevonden konden we daar twee puzzels van maken die samen Europa vormden. Daarna lekker een wandeling maken in het donker en natuurlijk een kampvuur gemaakt door onze vuurmeesters. Daarna op de wereldkaart de route aangeven naar Afrika waar we buiten het big five spel speelden. Rond half 12 lekker



limo met een verhaal uit Argentinië (Zuid-Amerika) en verder door reizen naar Noord-Amerika. Daar een tipi gemaakt van karton. Van Noord-Amerika kwamen we in Azië terecht. Daar is de jungle waar Mogli en Shanti leven. Dat spel houden we te



goed want het was veel te mooi weer om binnen te gaan zitten. We hebben lekker buiten "levend dierenstratego" gespeeld. En tja overal zijn dierentuinen en worden dieren gevangen met een klem dus dat spel konden we ook in Azië spelen.

Daarna als een kangoeroe springend om het grasveld heen om moe maar voldaan

aan te komen in Oceanië. De film Ice Age 4 gekeken op groot scherm. En toen was onze wereldreis gelukt en dat zelfs binnen de 24 uur. Als laatste hebben we nog genoten van een broodje hamburger dat de kids zelf mochten beleggen met kaas, sla, tomaat en saus en natuurlijk lekker patat erbij. En dat niet van een bord maar van de tafel waar van mayo een bord en van curry een vork op getekend waren. Om half 8 gingen de Stokstaartjes moe maar voldaan weer naar huis. Het was super gezellig!



ScoutingFestival 28 September 2019

Zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur, organiseert Scouting Alphen het ScoutingFestival. Tijdens deze dag kun je broodjes bakken, tokkelen, zeilen, varen, in zorballen lopen en nog veel meer! Ook houden we een echte CardBoatRace. Houd facebook en de mail in de gaten!
